

To på tur.....

Dato: 22. maj 2021

Sted: Nordlige Sjælland



I forbindelse med familiebesøg - blev vi inviteret på en køretur. Vi har gennem flere år fået fortalt om den store oplevelse det er at besøge Vinderød kirke og kirkegård - så det var vores første mål.

Vinderød Kirke ligger i [Vinderød](#) nordøst for [Frederiksværk](#) i [Halsnæs Kommune](#) med udsigt over [Arresø](#). Kirken er bygget i [1883](#) efter tegning af [Ove Petersen](#). Der har på stedet ligget både en middelalderkirke og den classenske gravkirke [1795-1883](#), hvoraf [Johan Frederik Classens gravkapel](#) er bevaret fra kirken opført i 1795.

I kirken findes en marmorsarkofag udført af [Johannes Wiedewelt](#) med de jordiske rester af [Johan Frederik Classen](#)^[1]. Også [Peter Hersleb Classen den yngre](#) er begravet her.

(Kilde: Wikipedia)

Man kan læse mere om kirkegården [her](#).



Det er en utrolig flot og velholdt kirkegård og også en stor kirkegård. Frederiksværk-Vinderød sogn har ca. 6.500 folkekirkemedlemmer - og i 2020 var der næste 80 begravelser/bisættelser.

Det er en kirkegård hvor der "sker noget" - og alene kunsten - spredt omkring på kirkegården, vidner om stor interesse fra menighedsrådet og lokale kunstnere (Leif Nielsen og Preben Boye). En ansat ved kirken, fortalte også at andre kunstværker er udlån fra tyske venner af kirken.

To på tur.....

Dato: 22. maj 2021

Sted: Nordlige Sjælland



To på tur.....

Dato: 22. maj 2021

Sted: Nordlige Sjælland



To på tur.....

Dato: 22. maj 2021

Sted: Nordlige Sjælland

Området viste sig fra sin flotteste side. - Selvom vejrudsigten havde peget på regn - så holdt det tørt - og indimellem blev vi beriget med solskin. Når så bøgen just er sprunget ud - med de flotte lysegrønne blade og andre træer blader sigt i en flot farvesymfoni, hvem kan så ønske meget mere?

Efter kirkegårdsvandringen - fortsatte køreturen til Hundested Havn. Der var mennesker på havnen og i de mange små boder rundt på kajen/molen, men slet ikke så mange som vi havde forventet.

Bordet var bestilt på [Havfruen](#) - og vi blev hurtigt enige om at vi ville have et stjernes kud. Calle og jeg havde besøgt stedet for et par år siden - og huskede stadig deres hjemmebagte brød - så det fik vi lidt ekstra af.

Både før og efter frokosten, besøgte vi de forskellige boder og ikke mindst *Glaspusteri/Butik: [Backhaus-Brown](#)* var et besøg værd.

Det begyndte at komme store, sorte skyer og vi blev enige om at finde bilen. Ad snoede veje kom vi til Lynæs havn og herfra sejlede vi den korte tur til Kulhuse.

Jeg ved ikke hvor mange gange jeg fik sagt: Hvor er her flot - sikke en dejlig tur - men jeg tror måske mine medpassagerer efterhånden syntes at nu var det ved at være tilstrækkelig med alle de flotte tillægsord. Så jeg forsøge at tie stille.



Selvom frokosten stadig fyldte i maverne, syntes jeg alligevel at vi skulle finde en kro - og se om vi denne dag kunne være heldige at få muligheden for kaffe MED LAGKAGE.

Calle blev jo "snydt" for lagkagen på morsdag.

Vi kom til Gerlev Kro v/ Jægerspris og besluttede os for at kigge indenfor.

To på tur.....

Dato: 22. maj 2021

Sted: Nordlige Sjælland

Heldigvis lykkedes det:- Her kunne man få LAGKAGE og der kom lys i øjnene hos Calle.
Vi fik valget om vi ville side i de flotte lavloftede lokaler eller om vi vil ud i den nybyggede vinterhave, som netop var blevet taget i brug (dagen før).
Vi valgte den nye vinterhave - men næste gang vil vi sidde i de flotte stuer - med vers og digte på bjælkerne i krostuen.

Herefter gik turen hjemover - og vi var enige om at det havde været en rigtig dejlig dag.

En gang imellem er det OK at tage den med ro - og lade oplevelserne synke ind.

