

To på tur.....



Dato: 10. april 2022

Sted: Kalø m.m.

Søndag den 10. april - Palmesøndag...

Vi fik i dén grad lyst til at komme lidt væk, hjemmefra.

Brændstof er dyrt - og vi skal jo også tænke miljørigtigt - men efter to år med Corona-restriktioner - skal vi også tænke på os selv.

Der blæste en strid vind - men med den rette beklædning er det sikkert ok med en lille udflugt, udover køreturen.

Så turen gik mod Rønde og herefter mod Kalø Vig. Der var mange mennesker der, trods blæsevejret, havde fundet vej til Caféen ved Kalø. Vi parkerede bilen, trak i den lune jakke og så afsted - på middelaldervejen mod Kalø Slotsruin.

For de der ikke ved så meget om Kalø Slotsruin - er her lidt fakta:

Kalø Slotsruin er resterne af et kongeligt slot, beliggende i Kalø Vig ved Djurslands sydkyst, ca. 2 km. fra Rønde og 20 km fra Aarhus. Kongeborgen Kalø Slot blev grundlagt af kong Erik Menved omkring 1313 som én af mindst fire borge i Jylland for at styrke kongemagten efter omfattende bondeopstande. Borgen blev anlagt på en ø ude i Kalø Vig, som blev forbundet med fastlandet via en dæmning. De nye borges formål var at tvinge den omkringboende befolkning til lydighed, hvorfor disse "tvangsborge" selvsagt var forhadte. Christoffer 2. måtte i sin håndfæstning i 1320 acceptere, at de nye borge skulle nedrives. Kalø blev nedbrudt allerede et årti efter opførelsen, men ret betydelige rester stod tilbage. Om det var kong Christoffer eller sønnen Valdemar Atterdag, der påbegyndte genopførelsen af borgen, er ikke klarlagt.

Den 1,5 kilometer lange vej ud ad dæmningen til Kalø Slotsruin er en rejse godt 700 år tilbage i tiden. Det er Danmarks længste middelaldervej, der blev anlagt samtidig med opførelsen af Kalø Slot

Det er længe siden vi sidst har været der - og jeg havde næste glemt hvor smuk vejen til øen er - og også noget besværlig at gå på.

Der er dog gjort noget ved selve ruinen siden sidst - så det blev en god oplevelse.

Så efter at have været en tur i ruinens tårn og nydt udsigten, gik vi tilbage til Caféen og nød en kop varm kaffe.

Efterfølgende kørte vi en tur rundt på Djursland - og så steder vi ikke tidligere har set.

Her er et kortudsnit af vores tur - og nogle fotos, som måske kan inspirere andre til en lignende tur.

Go' fornøjelse.

To på tur.....

Dato: 10. april 2022

Sted: Kalø m.m.



Middelaldervejen til Kalø



Kortudsnit fra vores køretur



Med en lun påklædning - så går det nok...

To på tur.....

Dato: 10. april 2022

Sted: Kalø m.m.



Kalø Slotsruin



To på tur.....

Dato: 10. april 2022

Sted: Kalø m.m.



Så smukt...



To på tur.....

Dato: 10. april 2022

Sted: Kalø m.m.



Aarhus set fra Djursland...



Og så mødte vi en
særlig
"skulptur"...