

To på tur.....

Dato: 19. juni 2021

Sted: Klejtrup Sø – Verdenskortet



Hvad gør man - når det man har set frem til siden medio juni 2019 - heller ikke lykkedes i 2021??

Når vi pakker sammen på Horsens Dyrskue - kigger vi altid fremad og glæder os til næste år....

2020: Covid-19: Ingen skue og det gentager sig desværre i 2021.

Jamen, den dag/weekend - der er næste lige så svær at undvære, som juleaften - den må vi så bruge på anden vis.

Hvis det havde være dyrskue - hvem havde vi så glædet os allermost til at vise vores dyr - og hele "manageriet"??

BØRNEBØRNENE, selvfølgelig.

Men Katrine er hos Moster - så vi spørger de to drenge:

"Vil I med ud til en sø?"...."Najjj ikke rigtig."

"Vil I med til Klejtrup Sø - hvor Verdenskortet er?"

" JAAA...!!"

Så i al hast blev der smurt en god madpakke - og af sted det gik.

Der blev spurgt om distance og tid til endemålet undervejs - men endelig er vi der. Alle er enige om at det er en god idé at spise først - klokken er jo næste 12....

Vi besøgte stedet sidste år og det er jo ikke uoverskuelig stort, selvom man kun er 5 og 8 år. Så



mens bedsteforældrene bliver færdige med at spise, bliver nogle af attraktionerne afprøvet. Selv en tur med æsel-vogn når de, inden vi ENDELIG er klar til at gå ned til Verdenskortet.

Anders vi helt bestemt til Grønland først....?? Hvorfor vides ikke?

To på tur.....

Dato: 19. juni 2021

Sted: Klejtrup Sø – Verdenskortet



- Så er det Afghanistan...sikkert fordi Onkel Jørgen har brugt kostbar tid i det land...Farmor hopper med rundt.



Christian har en særlig mission:

Sidste år opdagede han at folkene bag Verdenskortet ikke helt havde styr på landenes flag. Desværre fik han ikke fortalt de ansvarlige, at der var STORE fejl...i Afrika... 😞

Så i år havde Farmor lovet at hvis Christian fandt fejl i flagenes placering, så skulle vi finde en "ansvarlig"....

Der var enkelte små unøjagtigheder i Afrika - men de blev tilgivet.... 😊

Til gengæld kunne Christian ikke se gennem fingrene med at Mauretaniens flag manglede de to øverste/nederste røde bånd

Mauretaniens flag

:



Og

Myranmars flag var helt forkert: Det skulle sådan ud:



i stedet for dette:



Så måtte vi finde en "voksen". Christian forklarede hvad han synes de skulle ændre på - og til sidst spurgte han den rare mand: "Ved du hvor de to lande er, eller skal vi gå ud og kigge på det?"

To på tur.....

Dato: 19. juni 2021

Sted: Klejtrup Sø – Verdenskortet



Manden gav udtryk for at han var klar over hvor landene var placeret og at han nok skulle få flagene skiftet inden vi kommer næste gang....
Spændende om han når det....!!

Nå, men der er mange andre ting at bruge tid på i Parken - så det blev til leg med gamle legeredskaber, robåd på Verdenshavene - gynger, labyrint, hoppeborg og meget mere....



To på tur.....

Dato: 19. juni 2021

Sted: Klejtrup Sø – Verdenskortet



En enkelt is, blev det også til:



To på tur.....

Dato: 19. juni 2021

Sted: Klejtrup Sø – Verdenskortet



Sikke en dag.

Hjemturen var **MEGET STILLE** - den unge generation sov.

Vi havde besluttet at spise på Pedersminde rasteplass, syd for Tilst afkørslen - men da de unge sov, ventede vi til vi nærmede os Stilling. Kaldte på Christian og spurgte om vi skulle køre ind på GUL M.....McDonalds...Næ....det havde de unge mennesker ikke lyst til. OK så spiser vi på rasteplassen ved Ejer Bavnehøj....

Den havde lukket.

Rasseriet i Skanderborg Bøgeskov: Her var der mange mennesker og ventetiden på mad var over en time.....

Hvad gør man så, når to unge mennesker er sultne - og ikke er klar til rugbrøds-madder hos Farmor?

Så jeg ringede til:



i Skanderborg og spurgte om der var et ledigt bord til fire personer....??

Heldigvis OK - og det var **SÅ** godt. Selvom de unge mennesker var lidt trætte, kunne de sagtens forstå at det hele stadig handler om afspritning, afstand og handsker..

Vi blev godt mætte - og indimellem kunne de unge gå i legerummet + kikke på koi-karper mv. i fiskebassinet.

Herefter gik turen hjem til Katstrup...

Vi gamle...jo, vi var da lidt trætte da vi kom hjem ved 19:30-tiden . . . men det var en god dag, som fik os til at glemme dyrskuet i Horsens - og gav os nogle værdifulde oplevelser med vores to ældste børnebørn..