

To på tur.....Koldinghus

Dato: 1. maj 2022



Sted: Kolding

Lokalt TV?? - Vi kan se TV Syd og TV Østjylland på vores TV - ønsker vi andre kanaler sker det via vores computer. Men ofte "ender" vi på TV Syd.

Det gjorde vi også en aften i april - og her fulgte man tilblivelsen af udstillingen på Koldinghus, der hedder "Mary & Kronprinsesserne".

Jeg har gennem mange år, været fortaler for at vi skulle besøge Koldinghus - meeen Calle er ikke altid så begejstret for museer - så indimellem vælges der andre mål for vores små udflugter.

Men denne søndag, endte det alligevel med - at vi kørte til Kolding. Vi er også medlem af Ældresagen - og det giver lidt rabat på entre-billetten. Vi må jo tage de rabatter vi kan få i disse tider.

Efter en noget snirklet køretur gennem Kolding by, endte vi på bakken - med den flotteste udsigt. Der var mange mennesker - men nemt at komme ind, da vi havde købt billetterne via vores telefon.

Den søde dame i receptionen fortalte at der ville være en gratis grundvisning på stedet, kl. 14.

Vi var der kl. 13:45 - så vi takkede ja. Da vores guide dukkede op, viste det sig at det var en guidet tur rundt på Koldinghus UDEN at komme forbi udstillingen: "Kronprinsesserne" ...Hmm...vi kiggede lidt på hinanden og blev enige om at vi ville gå med på rundvisningen, blev det alt for kedeligt, kunne vi komme til at fordybe os i nogle enkeltheder og derved droppe ud af turen.

MEN...sikke en guide. Han var virkelig en god formidler af alle de spændende fortællinger som Koldinghus rummer.

Fra at være en brandtomt - efter den store brand i 1808 - er det i dag en pragtfuld bygning. Her kan du læse lidt om Koldinghus:

Koldinghus har gennem sin mere end 750-årige eksistens spillet en væsentlig rolle i Danmarkshistorien: som grænseværn, som kongelig residens og som sæde for den lokale statsadministration.

I dag er det en helt særlig oplevelse at nærme sig Koldings gamle kongeborg. Fra sin slotsbanke højt hævet over byen vækker slottet ærefrygt. Og det var netop meningen, da Koldinghus blev anlagt i 1268, for at vogte over kongerigets grænse mod syd. Gennem århundreder var Koldinghus et af landets vigtigste kongeslotte. Det brændte i 1808 under spanske troppers indkvartering og stod længe som en romantisk ruin, indtil det blev restaureret i 1976-93. Restaureringen, der blev gennemført af arkitekterne Inger og Johannes Exner, blev i 1993 tildelt EUROPA NOSTRA-prisen og er i sig selv en seværdighed i verdensklasse. I dag er slottet en moderne turistattraktion og en del af Kongernes Samling, der også har besøgssteder på Rosenborg og Amalienborg.

To på tur.....Koldinghus

Dato: 1. maj 2022

Sted: Kolding



Vi havde medbragt eftermiddagskaffen - og den blev indtaget på en rasteplass - med borde og bænke. Selvom solen skinnede var det ikke sommervej - så det tog ikke så lang tid at indtage kaffe og kage....

Men en dejlig udflugt havde vi haft....



To på tur.....Koldinghus

Dato: 1. maj 2022

Sted: Kolding



Billede fra gården...



Billede af de store søjler som Exner er mester for

To på tur.....Koldinghus

Dato: 1. maj 2022

Sted: Kolding



Kirken...



To på tur.....Koldinghus

Dato: 1. maj 2022

Sted: Kolding



Og selvfølgelig nåede vi at se: "Mary & Kronprinsesserne"...det blev bare uden guide - og det var helt fint.....



...og juveler, kjoler og meget andet fik vi set.

To på tur.....Koldinghus

Dato: 1. maj 2022

Sted: Kolding



Gamle gobeliner i Riddersalen



Og vi nåede også op på taget af det store tårn



To på tur.....Koldinghus

Dato: 1. maj 2022

Sted: Kolding



Udsigten fejlede heller ikke noget:



Så det kan varmt anbefales - og får I mulighed for en guidet tur - så tag med...

To på tur.....Koldinghus

Dato: 1. maj 2022

Sted: Kolding

