

To på tur.....

Dato: 24. – 30. september 2021 – Del 2

Sted: Polen



Tirsdag d.28.09 Kl 8.30-9.00 Bussen kører mod byen Wagrowiec ca. 200 km igennem flot område, her tager en meget gæstfri Borgmester Jaroslaw Berendt imod os på rådhuset, Jaroslaw Berendt vil fortælle om hans kursusophold i forenings- og organisations ledelse på Maling landbrugsskole i 1995, naturligvis vil han også fortælle alt hvad vi har lyst at høre. Jeg tror han har en overraskelse i ærmet, han har længe set frem til vi engang vil besøge ham. Dagen fortsætter med guidede tur af lokal museumsdirektør og så skal vi besøge et "vandkryds", 2 mindre floder krydser hinanden uden at vandet blandes, kun 2 steder i Europa findes det.

Indkvartering på et meget flot hotel - det er tildelt en stjerne mere end hotellet i Barlinek - og hotellet var fint, området dejligt, men atmosfæren var meget hyggeligere på hotellet i Barlinek - så heller ikke i denne sammenhæng er antallet af stjerner ALT.



Udsigten fra vores altan: (med panorama-kamera og derfor ser det lidt mærkeligt ud....)

Borgmesteren tog i mod - og inviterede på div. kaffe, vand med kager/brød til.

Vi fik vist en film om byen/kommunen. Der bliver gjort meget for at tiltrække både erhverv og turister.

Desuden fik vi at vide, at borgmesteren vil spise middag sammen med os - den efterfølgende aften.

Gaven fra byen var entrebillet til byens store badeland - menjeg tror ikke der var en eneste der benyttede fribilletten - vores dag var fuldt besat af aktiviteter.



To på tur.....

Dato: 24. – 30. september 2021 – Del 2

Sted: Polen



Så fik vi museums manden med i bussen - og vi fik en rundvisning i den lokale kirke:



Når man kører forbi kirkegårdene - ser det meget imponerende ud - der er SÅ mange blomster og ofte er der en lille blomsterbutik lige ved siden af kirkenmen størsteparten af blomsterne er lavet af plastik.... Hver sin smag.



To på tur.....

Dato: 24. – 30. september 2021 – Del 2

Sted: Polen



Herefter besøgte vi vandskellet - der var ikke så meget at se, men eftersom det er meget sjældent at man kan opleve to floder der mødes og hvor kun ca 10 - 15% af vandet blandes - når det er skilt igen - så er det jo noget vi måtte kigge på.



To på tur.....

Dato: 24. – 30. september 2021 – Del 2

Sted: Polen



Så kom vi på en lille skovvandring:



Og så gik turen hjem til hotellet.

Vi valgte en lille gåtur, ned til søen...inden aftensmaden, som også på dette hotel består af tre retter mad + kaffe.



To på tur.....

Dato: 24. – 30. september 2021 – Del 2

Sted: Polen



Det gamle tilhørsforhold, mod øst er ikke helt glemt:



To på tur.....

Dato: 24. – 30. september 2021 – Del 2

Sted: Polen



Ondag d.29.09 Kl 8:30 køre vi ud til et stort moderne polsk landbrug på over 2000 ha, men foruden det, har de stor foderstof og transport af korn og foder i hele Polen

Så nåede vi ud til foderstofften/vognmandsvirksomheden. Der produceres ikke foder - men behandles alle former for afgrøder.

Desuden dyrker de kartofler i stor stil, majs og alm kornagrøder.



Eget, stor værksted - hvor der er orden i tingene:



Kartoffeloptager - som desværre var kørt i stykker. Jeg tror ejeren var noget mere ked af det end vi var. Nu fik de interesserede rig mulighed for at kigge nærmere på den store maskine....



To på tur.....



Dato: 24. – 30. september 2021 – Del 2

Sted: Polen

Formiddagen var blevet til "først på eftermiddagen" - og sluttede med kaffe og store, flotte kager i den lokale forsamlingsbygning:



Så gik turen videre til et besøg på i en maskinforretning. Her var der meget at se på og de fleste traktorer/maskiner var i rigtig fin stand:



To på tur.....

Dato: 24. – 30. september 2021 – Del 2

Sted: Polen



Næste stop var en utrolig stor møbelfabrik. Ejerne bor i Tyskland og som vores guide fortalte, så vil vi ikke finde et mærke med "Made in Poland" på et eneste stykke møbel. Der vil stå: "Made in Germany" - fordi mange lande forbinder polsk håndværk med dårlig kvalitet. Vi fik en fin rundvisning - lige fra der hvor de laver skumindlæggene til stole/sofaerne - snedkeriet, det store lager af koskind i alle mulige farver - afdelingen hvor skindene bliver skåret - og de dårlige områder skåret fra - der hvor det hele sys sammen og monteres - og til produkterne er færdige. Det er en meget moderne virksomhed, med en god blanding af ny teknologi og menneskers evne til at vurdere de forskellige kvaliteter - for at sikre høj standard af det færdige produkt:



De områder der er markeret med grønt - skal skæres fra - Tidligere solgte man de frasorterede skindrester til Kina - men ugen før vi besøgte fabrikken, havde Kina meddelt at de ikke længere ønskede at aftage disse - så nu må fabrikken finde andre kunder, hvis muligt.

Udsnit af reolerne med de forskellige farver tråd:



To på tur.....

Dato: 24. – 30. september 2021 – Del 2

Sted: Polen



Fabrikken dækker et stor område - hvor stort får man et indtryk af, når man ser modellen:



Så gik turen hjem til hotellet - og en fin middag, hvor også borgmesteren var inviteret til at spise med.

Desuden var der underholdning på hotellet - og der var en del af sangene vi kunne have sunget med på, hvis ikke lige det var fordi de blev sunget på polsk - men melodierne kendte vi.

Det kan nu også blive for meget, med al den musik - men så var det jo udmærket at det ikke var skruepropper der var på vinfaskerne - men derimod korkpropper - så kunne de gøre nytte endnu en gang:

To på tur.....

Dato: 24. – 30. september 2021 – Del 2

Sted: Polen



...det er med at passe godt på hørelsen.....

Solnedgang over søen - den sidste aften:
..og torsdag gik turen atter mod Danmark.



Tak for turen, Poul - du kan noget med mennesker og steder.....