



Gården:

Den første oplysning vi har om gården findes i Bygholm lens Jordebog fra 1511. På dette tidspunkt er gården en selvejergård og ejeren hedder Søren Andersen.

Næste gang vi hører om gården er i Skanderborg lens Jordebog fra 1581/82. Da er gården en fæstegård. Hvad der kan være sket, ved vi ikke med sikkerhed. Fæsteren hedder på dette tidspunkt Peder Eskesen. I Lensjordeborgen fra 1612/13 erfarer vi, at fæsteren hedder Peder Eskesen Marquardsen. Den samme mand, der havde fæstet på gården 1581/82.

I Jordeborgen over Skanderborg Rytterdistrikt fra 1718 ses det, at fæsteren hedder Olluf Jensen. Gårdens hartkorn er godt 7 tdr.

Gårdens bygninger består på det tidspunkt af 58 fag, der er i slet forfatning. I Krigs- og Porttionsjordebogen fra 1726 anføres at gårdens harthorn er 7 tdr. og bygningerne er ned på 48 fag.

Familien:

Ved salget af Det skanderborgske Rytterdistrikt i 1767 er gården omtalt i auktionsprotokollen. Gården er opført med nr 219. Fæsteren hedder Søren Nielsen.

Ager, eng og skov udgøres af 7 tdr. 1 skp. Ved auktionen købes gården af advokat Bruun, der er stråmand for fru etatsrådinde de Lichtenberg, som omdanner Tammestrup til en hovedgård.

På Udskriftningskortet fra 1780 fremgår det, at fæsteren stadig hed Søren Nielsen. Han beboer også ejendommen i 1787 og folketællingen oplyser, at Søren Nielsen var 63 år, husbonde, bonde og nationalsoldat. Han var gift med Maren Olesdatter på 57 år. Hjemme boede fire børn.

Den 21. juni 1804 får den gamle Søren Nielsen skøde på gården af kammerherreinde Beenfeldt von Lichtenberg.

Da Søren Nielsen er ved at være en gammel mand, kan det ikke undre, at han skøder gården til sine to ældste sønner: Johan og Laurs. Sønerne får hver sin halvpart den 17. august 1807. I 1807 blev der oprettet en aftægtskontrakt mellem faderen og sønnerne. Den 4. november 1808 får Laurs Sørensen auktionsskøde på Johan Sørensen halvpart af gården, hvis hartkorn er på godt 3 tdr. Laurs

Søren sælger i 1830 gården til sin søn Hans Laursen.

Den 12. juni samme år er Hans Laursen blevet viet i Kattrup Kirke til Ingeborg Nielsdatter. Han er 29 år og hun er 20 år.

Da skødet underskrives tilfalder der aftægt til den for længst afdøde Søren Nielsen og hans datter, der stadig lever.

Hans Lauersens familie kan vi følge i en længere årrække i folketællingerne. I 1870 flytter Hans Lauersen gården fra landsbyen og ud på marken. Det havde helt klare fordele, for nu var der ikke så langt ud til den fjerneste afkrog af marken. Gården inde i byen var heller ikke tidssvarende. Ved nedbrydningen af gården lod man en del af det gamle stuehus stå. Af dette blev et lille hus, som altid har fulgt ejerne af gården. Gårdens areal er i 1870 på 76,4 tdl. samt 3 - 4 tdl. skov.

Hans Lauersen var en driftig landmand, præget af de grundtvigske tanker, der bredte sig til oplandet fra Gedved Seminarium. Han var med til at oprette flere andelsforetagender i området. Således Kattrup Brugsforening - den første brugsforening i vid omkreds.

Den 14. maj 1873 sælger Hans Lauersen gården til sin plejesøn Hans Jørgen Johansen Foght. Af gårdens indbo forbeholder sælger sig ret til at udtage, hvad han finder for godt, mens al gårdens besætning, vogne, avlsredskaber og øvrige "inventarium" overgår til køberen.

Købesummen fastsættes til 4.000 rigsdaler. Desuden forbeholder sælgeren og dennes hustru, Ingeborg Nielsdatter, sig ret til underholdning og aftægt af den solgte ejendom for livstid efter nærmere bestemmelser.

Hans Jørgen Johansen Foght var født den 11. august 1846. Han var en søstersøn til Ingeborg Nielsdatter.

Hans Jørgen Johansen Foght blev gift med Mette Cathrine, født Bech den 27. maj 1873. Hun var født den 18. februar 1855 og døde den 19. november 1911. Hans Jørgen Johansen Foght døde den 10. oktober 1924.

Hans Jørgen og Mette Cathrine fik børnene: Hans Søren Perthau Laursen Foght - født 7/12/1873, Ingeborg født 13/5/1875, Jens Jørgen født 20/11/1876,

Johannes født 12/6/1878, Ane Margrethe født 24/12/1879, Ane født den 30/1/1882 og Mette Frederikke født den 27/4/1889.

Hans Søren Perthau Laursen Foght overtager i 1910 gården fra faderen. Skødet er læst den 14/4/1911. Hans Søren P. L. Foght var gift med Maren, der var født den 1/11/1884 - hun døde den 15/1/1973.

Hans Søren P. L. Foght var allerede død den 30/5/1954.

Sønnerne Hans Jørgen og Peter Christian havde overtaget gården den 12/5/1944.

Hans Jørgen Foght født 18/2/1916 - blev gift med Dagny Jensen den 1. august 1941. Dagny var født den 17/4/1915. De fik børnene: Hans Christian født 6/6/1942, Carl født 2/1/1944, Peer født 31/7/1947 og Anton født 9/5/1956..

Her de fire brødre på et foto fra 2011:



Peter Christian forblev ugift og boede på gården - indtil fraflytningen i november 1985

Frydensborg blev da solgt til Carl og dennes hustru Dorthe - født 5/4/1962. De blev gift 2/10/1982.

Grunden, hvorpå den oprindelige gård havde ligget, blev frastykket og resten af det gamle stuehus blev væltet. Peter Christian, Hans Jørgen og Dagny byggede et nyt enplans hus, opført i gule sten. Firmaet Uldum Huse stod for byggeriet.

Dorthe og Carl har børnene Jesper født 20/12/1983 og Jørgen født 6/6/1986.

Den 1/9/2012 overtog Jonna og Jesper Frydensborg. Jonna og Jesper har børnene: Christian, Anders og Katrine.